

Komfort Resor

Komfort - där kvalitet och pris möts

5-dagars resa till Spreewald med Dresden, kanaler, vinodlingar och sparris

Välkomna på resa till Tyskland och det fascinerande området söder om Berlin. Med Cottbus och Spreewald som utgångspunkt väntar många trevliga utflykter och upplevelser i omgivningarna. Fler och fler upptäcker denna härliga idyll söder om Berlin, med milslånga vattenleder genom ett nästan orört landskap. Vi bor på centralt 4-stjärnigt hotell i staden Cottbus. Det är dags att följa med och uppleva försommaren i denna speciella del av Europa, en resa i lugnets tecken.

Dag 1: Göteborg-Cottbus

Vi börjar vår resa med bussen söderut mot Helsingborg. Vi tar färjan över till Helsingör och kör därefter vidare förbi Köpenhamn till Gedser. Här avgår färjan kl. 13:30 till Rostock i Tyskland. Under två timmar får vi tid att såväl äta lunch på egen hand samt shoppa lite i butikerna ombord. Vid 15:30-tiden kör vi av färjan och på bra motorvägar fortsätter vi söderut mot Berlin. Vi följer ringvägen runt den tyska huvudstaden och vid 20.00-tiden beräknar vi anlända staden Cottbus, där vi checkar in på det centrala och fina 4-stjärniga Lindner Congress Hotel för tre nätters boende. Efter incheckning och kanske en dusch på rummet samlas vi för middag i hotellets restaurang.



Lindner Congress Hotel Cottbus

Dag 2: Cottbus och Spreewald

Frukost på vårt hotell. Vid 10-tiden åker vi med bussen till Lübbenau som är en av huvudorterna i Spreewald. Här slingrar sig 150 mil vattenväg i olika kanalsystem. Vi promenerar den lilla biten från bussparkeringen till Grosse Spreewaldhafen, där alla stakpråmar på kanalerna har sin utgångspunkt. Under en fyra timmars färd på dessa vattenvägar stakas vi runt av erfarna skeppare, och under resans gång serveras vi en god lunch i Wotschofska, denna lunch ingår! Glöm inte kameran, här finns flera skäl till att föreviga stunden. Spreewald är sedan länge bebodd av folkgruppen sorber som är ett slaviskt folk. Hela regionen är känd för sina speciella maträtter, t.ex. gurkor. Både gurkor och andra grönsaker är inlagda på ett särskilt sätt. Vid 15-tiden är vi tillbaka i hamnen och vi får nu en liten paus på egen hand, där vi kan köpa inlagda gurkor eller annat gott innan vi åker tillbaka till vårt hotell i Cottbus. Efter middagen promenerar vi ner till Gamla Stan där ett flertal uteserveringar erbjuder sina gäster något läskande.



Kanaltur i Spreewald

Dag 3: Utflykt till Dresden

Efter frukost bär det av på en ny och intressant utflykt. Vi åker söderut på småvägar till Sachsens huvudstad Dresden. Vi börjar med en drygt två timmars rundtur med svensktalande lokalguide. Dresden bjuder på en unik blandning av nytt och gammalt. Staden förstördes till stora delar under andra världskriget, men man har renoverat stora delar igen. På vår rundtur ser vi bl.a. Zwingerpalatset, Semperoperan och Frauenkirche. Både Semperoperan och Frauenkirche blev mer eller mindre förstörda under andra världskrigets bombningar, men har nu återuppbyggts. Efter stadsrundturen är vi hungriga och vi får god tid på oss i staden till egna strövtåg. Vid 16-tiden åker vi tillbaka mot Cottbus för middag på hotellet.



Dresden

Dag 4: Tysklands nordligaste vinområde och sparris i mängder

Efter frukost måste vi ta farväl med Cottbus. Vi kör på trevliga småvägar västerut genom Spreewaldområdet och till den lilla orten Jessen. Här stannar vi till på Tysklands nordligaste vingård ”Weingut Hanke”. Vi besöker deras vinprovarkällare och här får vi inte bara provsmaka viner, utan vi serveras även tilltugg som bröd, korvar, ostar och annat gott, ja faktiskt är det en liten lunch som ingår! Efter detta trevliga besök fortsätter vi norrut på motorvägen till den lilla orten Klaistow, väster om Potsdam. Här finns Spargelhof Klaistow, en gård ombyggd till upplevelsespark. Vid denna årstid är sparrisen som bäst, och vi passar på att både provsmaka och kanske köpa med oss sparris hem. Här finns även eget bageri och slakteri, där vi kan köpa skinkor, korvar m.m. På eftermiddagen fortsätter vi vår resa norrut till Spornitz och fina Van der Valk hotell, där vi skall bo sista natten. På kvällen samlas vi för gemensam avslutningsmiddag i hotellets trevliga restaurang.

Dag 5: Hemfärd via Heiligenhafen med ”gränsshopping”

Efter frukost lämnar vi Spornitz. Vi åker nu direkt till Heiligenhafen där vi får lite tid på oss för att handla hos Calles innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby. Ombord har vi möjlighet att äta lunch på egen hand. Därefter går resan vidare norrut mot Helsingör och färjan över till Helsingborg. Längs vägen kommer vi att arrangera någon tävling som gör resan ännu lite trevligare. Kanske visar vi även en film på sista sträckan hem. Ut på sena eftermiddagen beräknas vi anlända våra hemtrakter efter en trevlig Tysklandsresa.

Pris:

Beroende på antal i bussen. Vi skräddaryr resan just som du vill ha den och med det antal ni planerar att bli. Kontakta oss för offert!

I priset ingår:

- Hela rundresan med modern turistbuss från hemorten tillbaka till hemorten
- Tre övernattningar i dubbelrum på Lindner Hotel i Cottbus (4-stjärnigt) inkl. tre middagar och tre frukostar
- En övernattnig i dubbelrum på Van der Valk Hotel i Spornitz (4-stjärnigt) inkl. middag och frukost
- Utflykt till Lübbenau i Spreewald inkl. stakpråmsfärd samt lunch i Wotschofska
- Utflykt till Dresden inkl. två timmars stadsrundtur med svensktalande guide
- Vinprovning med tilltugg hos Weingut Hanke i Jessen
- Besök på sparrisgården Spargelhof Klaistow i Klaistow
- EU-moms (rese moms)
- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg
-

Resan kan köras: Perioden maj-juni rekommenderas p g a sparrissäsongen. Annars kan resan köras april-oktober.

Researrangör: Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. www.komfortresor.se och www.kammarkollegiet.se/resegarantier

Komfort Resor

Komfort - där kvalitet och pris möts

Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg Tel 031 41 12 00